

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ

Ενα πρόγραμμα για την Αριστερά

Μια παρουσίαση της Αριστερής Πτέρυγας στο Καφενείο της Πέμπτης

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022, 7:30μμ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ:

Θέμος Δημητρίου
Σωτήρης Βλάχος
Παναγιώτης Παντελίδης
Χρίστος Χριστοφίδης
Γιώργος Καψης
Μερόπη Τσιμίλη
Ανθούλα Παπαδοπούλου
Ντίνος Χαραλαμπίδης
Μάζος Φλουρέντζου



ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Εισαγωγή: Θέμος Δημητρίου

Οι εκλογές του 2023 και η Αριστερη Πτέρυγα

- Το Κυπριακό
 - Κραν Μοντανά
 - ΑΟΖ και τριμερείς
 - ΔΔΟ και Δύο Κράτη
- Οικονομία
 - Τουρισμός
 - Τραπεζιτικός τομέας, Υπηρεσίες
 - Χρυσα διαβατήρια
- Διακυβέρνηση
 - Η πιο εκτεταμένη διαπλοκή και διαφθορά που υπήρξε ποτέ →εκλογές 2021



Αυτό το πρόγραμμα έγινε με φόντο τις εκλογές του 2023 και την προσπάθειά της Αριστερής Πτέρυγας να ξεκαθαρίσει το τι καταλαβαίνει με ένα προεκλογικό πρόγραμμα, σε μία περίοδο όπου το Κυπριακό να έχει σταλώσει. Το Κραν Μοντανά σήμαινε ουσιαστικά το τέλος των συνομιλιών για τη λύση του κυπριακού. Η κυπριακή κυβέρνηση στράφηκε στην προσπάθεια να υπερασπιστεί την ΑΟΖ με τριμερείς συνεργασίες και ουσιαστικά εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία. Ο Αναστασιάδης για ένα μεγάλο διάστημα εγκατέλειψε την Διζωνική Δικοιονοτική Ομοσπονδία ΔΔΟ και ανοιχτά αλλά και υπόγεια προωθούσε τη λύση δύο κρατών, μέχρι που κατάφερε να εκλεγεί ο Τατάρ, οπότε ξαναδυμήθηκε τη ΔΔΟ γιατί αισθάνεται την ασφάλεια ότι δεν θα δεχτεί η Τουρκία και ο Τατάρ.

Στην οικονομία η Κύπρος έχει πάει από το κακό στο χειρότερο. Μια στρεβλωμένη κατάσταση στη οικονομία, όπου ο Τουρισμός ίσως να είναι η μοναδική σοβαρή οικονομική δραστηριότητα, ο τραπεζιτικός τομέας και οι υπηρεσίες πήραν μια τεράστια έκταση και όλα αυτά στο φόντο των χρυσών διαβατηρίων.

Είχαμε μια διακυβέρνηση στην οποία είδαμε τη πιο εκτεταμένη διαπλοκή και διαφθορά που υπήρξε ποτέ. Παρόλα αυτά στις περσινές εκλογές η Αριστερά δεν κατάφερε να αποκομίσει κέρδη. Έχασε μεν η κυβέρνηση αλλά έχασε και η Αριστερά μεγαλύτερο ποσοστό. Η Δεξιά ουσιαστικά αισθάνεται δικαιωμένη και μπορεί να λέει ότι έχει εγκριθεί η πολιτική της από τον Κυπριακό Λαό.

Οι εκλογες του 2023 και η Αριστερη Πτέρυγα

- Παγκόσμιος Καπιταλισμός
 - Η κρίση του 2008, Υφεση, COVID-19
 - Παγκόσμια μονοπώλια και ανταγωνισμός
 - Ο πόλεμος στην Ουκρανία
 - Απειλη στα βασικά δικαιώματα και τη Δημοκρατία
- Επανάσταση ή Μεταρρύθμιση;
 - Ο κόσμος είναι ώριμος για σοσιαλιστική αλλαγή
 - Η αλλαγή δεν μπορει να γίνει σε μια μόνο χώρα
 - Η Αριστερα πρέπει να προσφέρει ένα πειστικο πρόγραμμα υπεράσπισης των βασικων δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας



Στο Παγκόσμιο χώρο η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, η κρίση του 2008, η ύφεση και η Covid-19, έχουν αλλάξει τις συνθήκες δραματικά, έχουν μεγαλώσει την ανισότητα. Εχουμε φτάσει σε κατάσταση όπου τα παγκόσμια μονοπώλια καθορίζουν ουσιαστικά το πολιτικό παιγνίδι. Ο ανταγωνισμός έχει αντικατασταθεί ουσιαστικά από το ποιος μπορεί να ξεγελάσει ποιον για να πιάσει τα παραπάνω κέρδη. Σε όλο αυτό το καζίνο που έχει καταντήσει ο καπιταλισμός έρχεται και από πάνω ο πόλεμος στην Ουκρανία ο οποίος κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για όλες τις κοινωνίες, και υπάρχει σημαντική απειλή στα δικαιώματα και την δημοκρατία. Όχι μόνο στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας, όχι μόνο στη Ρωσία με την καταπίεση του Πούτιν αλλά και σε ολόκληρη τη Δύση όπου, για κάποιο περίεργο λόγο, ο πόλεμος στη Ουκρανία έχει οδηγήσει σε μια επίθεση ενάντια στη Αριστερά και ενάντια σε καθετί που όταν μπορούσε να θεωρηθεί σαν αμφισβήτηση της σοφίας του συστήματος. Η Ευρώπη μπαίνει καθαρά στην τροχιά της Αμερικής, το NATO γίνεται ο μόνος υπερασπιστής της Δύσης, και βλέπουμε να απαγορεύεται η ελεύθερη έκφραση, να μειώνεται η Δημοκρατία και τα βασικά δικαιώματα των ανθρώπων.

Η Αριστερά βρίσκεται και πάλι μπροστά στο ερώτημα: Επανάσταση ή Μεταρρύθμιση; Αυτό το πράγμα συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό μέσα σε διάφορες εποχές. Τώρα είναι μια άλλη στιγμή κατά την οποία η σοσιαλιστική αλλαγή έχει πλέον γίνει αναγκαιότητα σε ολόκληρο το κόσμο. Ο κόσμος είναι ώριμος για σοσιαλιστική αλλαγή, αλλά αυτή η αλλαγή δεν πρέπει να περιμένουμε ότι μπορεί να γίνει σε μια μόνο χώρα. Με φόντο αυτή την πραγματικότητα, η Αριστερά πρέπει να προσφέρει ένα πειστικό πρόγραμμα υπεράσπισης των βασικών δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας.

Μπροστά σε αυτή την απειλή των βασικών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που έχουμε συνηθίσει στη Δύση να θεωρούμε σαν δεδομένα πρέπει κάποιος να σταθεί να τα υπερασπίσει. Πώς να τα υπερασπίσει και με ποιο ορίζοντα; Δεν θεωρώ ότι πάμε να σώσουμε το καπιταλισμό όπως λέει ο Βαρουφάκης για παράδειγμα. Δεν είναι εκείνο το θέμα. Πάμε να σώσουμε την Δημοκρατία, τα βασικά δικαιώματα, να υπερασπιστούμε εκείνα τα οποία

θεωρούμε ότι είναι βασικές ανθρώπινες αξίες, τις οποίες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να μας τις πάρουν. Αυτό το πράγμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα το οποίο πρέπει η Αριστερά να δώσει.

Τί είναι ένα πρόγραμμα;

- Προγράμματα και Μανιφέστα
 - 325, 381: Πιστεύω εις ένα Θεο... (1^η και 2^η Οικ. Σύνοδος)
 - 1848: Το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος
 - 1917: Οι Θέσεις του Απρίλη (Λένιν)
 - 1938: Το Μεταβατικό Πρόγραμμα (Τρότσκι)
 - 1973: Το Πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας (Αγιέντε)
 - 1974: Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη (ΠΑΣΟΚ)
 - 2014: Το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης (ΣΥΡΙΖΑ)
 - 2017: Για τους Πολλούς, Όχι για τους Λίγους (Κόρπυν)
- Διακηρύξεις Αρχων vs Κυβερνητικά Προγράμματα



i.Shop

Τί είναι όμως ένα πρόγραμμα; Προγράμματα υπήρχαν σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας και μπορούμε, κατά δική μου κατάταξη, να τα χωρίσουμε σε δυο κατηγορίες. Προγράμματα τα οποία αφορούν την δήλωση απόψεων όπως ήταν το «Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα» στην Οικουμενική Σύνοδο όπου ο Χριστιανισμός προσπαθούσε να καθορίσει την θέση του απέναντι σε αιρέσεις.

Με Το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, προσπαθούσε η εργατική τάξη να βρει την βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να στήσει τον αγώνα της.

Οι Θέσεις του Απρίλη, ήταν η προσπάθεια του Λένιν να αλλάξει τις θέσεις των μπολσεβίκων στη διάρκεια της Ρωσικής επανάστασης.

Αυτά ήταν όλα εσωτερικά ουσιαστικά προγράμματα των δυνάμεων που τα έβαλαν μπροστά. Έχουμε τα πιο πρόσφατα προγράμματα, το «Πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας» του Αλιέντε, τη «Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη» του ΠΑΣΟΚ, το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» του ΣΥΡΙΖΑ, «Για τους Πολλούς, Όχι για τους Λίγους» του Κόρπυν. Αυτά τα προγράμματα είναι προεκλογικά, απευθύνονται από την Αριστερά προς το κόσμο ευρύτερα για να μπορέσουν να κερδίσουν εκλογές να κερδίσουν την εξουσία, και να εφαρμόσουν λύσεις, πολιτικές οι οποίες να βοηθήσουν το κόσμο να σταθεί και να πάει ένα βήμα παρακάτω.

Το «Μεταβατικό Πρόγραμμα» του Τρότσκι ήταν εσωτερικό πρόγραμμα ουσιαστικά. Ήταν μια προσπάθεια να καθορίσει τι θα πρέπει η Αριστερά να προτείνει παρακάτω. Είναι ένα πρόγραμμα που βρίσκεται ενδιάμεσα στις δυο κατηγορίες.

Η διαφορά μεταξύ διακηρύξεων αρχών και κυβερνητικών προγραμμάτων πρέπει να είναι στο μισό μας πάντα. Πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε ξεκάθαροι για αυτό που κάνουμε.

Προεκλογική ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

- Προτεραιότητες της ΑΠ
 - 1. Πρόγραμμα
 - Κυπριακό
 - Οικονομία
 - Κοινωνικά θέματα
 - 2. Υποψήφιος
 - Συμμαχίες ή ανεξάρτητη κάθοδος της Αριστεράς;
 - Συμμαχίες με κομματικές ηγεσίες ή στη βάση;
 - Αριστερος ή Δεξιος υποψήφιος;
 - 3. Διαδικασίες επιλογης



Αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα είναι μέσα στη δεύτερη λίστα, ένα πρόγραμμα για διεκδίκηση της εξουσίας και όχι πρόγραμμα αρχών

Ποιες ήταν οι προτεραιότητες της Αριστερής Πτέρυγας όταν έκανε αυτό το πρόγραμμα;

1. Το Πρόγραμμα:

- i. Το Κυπριακό,
- ii. η Οικονομία,
- iii. τα Κοινωνικά θέματα

και όχι κατ' ανάγκη με αυτή την ιεράρχηση γιατί πιστεύουμε, ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα, και όχι ξεχωριστά ζητήματα. Η λύση του Κυπριακού δεν είναι κάτι το αφηρημένο, είναι κάτι που θα βοηθήσει την Κύπρο, θα βοηθήσει την οικονομία, θα κάνει μια καλύτερη κοινωνία.

Η μάχη που δίνεται για την οικονομία, για τα κοινωνικά θέματα ή για τα εργασιακά θέματα, όταν δοθεί μαζί με τους Τ/κύπριους, που πρέπει να δοθεί μαζί κατά την δική μας άποψη, δημιουργεί συνδήκες εμπιστοσύνης, αγώνα, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη λύση του κυπριακού. Όλα αυτά είναι μια ενιαία προσπάθεια η οποία θα πρέπει να γίνει.

2. Ποιος πρέπει να είναι ο Υποψήφιος;

τα ερωτήματα που μπαίνουν μπροστά μας είναι

- i. συμμαχίες ή ανεξάρτητη κάθοδος της Αριστεράς;
- ii. Συμμαχίες με κομματικές ηγεσίες ή στη βάση;
- iii. Αριστερός ή Δεξιός υποψήφιος;

Αυτά τα πράγματα, παρόλο που τα συζητήσαμε, προσπαθήσαμε να τα προβάλουμε έξω με ανακοινώσεις, με συζητήσεις ούτως ώστε να θγει μια λογική κατάσταση στην οποία να μπορεί η Αριστερά σαν σύνολο, αν ήταν δυνατό, να πάρει αποφάσεις για το πώς θα προχωρούσε παρακάτω.

3. Οι Διαδικασίες επιλογής

εδώ αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη που έχουμε μπροστά μας. Όταν μιλούμε για Αριστερά δεν μιλούμε για το ΑΚΕΛ συν την Αριστερή Πτέρυγα και κάποιους άλλους. αυτό θα ήταν υπερφίαλο. Ξέρουμε ποια είναι τα μεγέθη, οι δυνατότητες. Η προσπάθεια μας ήταν να δώσουμε εκείνο το οποίο πιστεύουμε ότι μπορούσε η Αριστερά σαν σύνολο σήμερα να αγκαλιάσει και να είναι όλοι ικανοποιημένοι με αυτή την επιλογή, προγράμματος και υποψηφιότητας, ώστε να πάνε ενωμένοι στη μάχη των εκλογών.

Η συγγραφή ενος προγράμματος της Αριστερας

- Ατομικες και συλλογικες απόψεις –
Συζήτηση και διαφορες
 - Τί πρέπει να περιέχει
 - Σε ποιους απευθύνεται
 - Τί συμμαχίες πρέπει να επιδιωχτουν
 - Τί συμβιβασμοι πρέπει να γίνουν
 - Τί συμβιβασμοι δεν πρέπει να γίνουν
 - Πόσες διαφορες μεταξυ-μας μπορούμε να διατηρήσουμε
- Ιεράρχηση στόχων
 - Η ανάγκη της δράσης
 - Ο παράγοντας του χρόνου

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Προεδρικές Εκλογές 2023



Η συγγραφή ενός προγράμματος της Αριστεράς, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη πορεία. Ξεκίνησε ουσιαστικά τον περασμένο Νοέμβρη, τον Νοέμβρη του 2021 και τέλειωσε τον Μάη του 2022. Για να πάρουμε μια εικόνα του τί σημαίνει να κάνει κάποιος ένα πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι το απλό. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα να μετατρέψεις τις ατομικές απόψεις σε συλλογικές. Αυτό πρέπει να γίνει με υπομονή με συζήτηση και μέσα σε διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Πρέπει να αποφασιστεί: Τί πρέπει να περιέχει, σε ποιους απευθύνεται, τί συμμαχίες πρέπει να επιδιωχτούν τί συμβιβασμοί πρέπει να γίνουν, τί συμβιβασμοί δεν πρέπει να γίνουν, πόσες διαφορές μεταξύ-μας μπορούμε να έχουμε και να διατηρήσουμε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά.

Δεν πρέπει να δοθεί ή εικόνα ότι έχουμε αυτό το πρόγραμμα και συμφωνούμε όλοι σε όλα που γράφονται μέσα, ότι ήταν αδύνατο. Όχι μόνο ότι ήταν αδύνατο αλλά δεν θα ήταν ούτε σωστό κατά την γνώμη μου. Δεν είναι δυνατό να κάτσουν δέκα, είκοσι, πενήντα, εκατό άνδρωποι, να αποφασίσουν κάτι και να θεωρήσουν ότι είναι η απόλυτη σοφία και να το πάρουν παρακάτω. Είναι απόψεις οι οποίες συζητούνται, δημιουργούν μια έπαλξη μάχης με

μια ιεράρχηση στόχων. Ιεράρχηση στόχων είναι η ανάγκη της δράσης, της έγκαιρης δράσης, δηλαδή να μην κάνει κάποιος κάτι δέκα χρόνια μετά τη στιγμή που θα έπρεπε να το κάμει για να έχει κάποια σημασία και κάποιο αποτέλεσμα.

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό που έχετε μπροστά σας σαν πρόγραμμα και το τί θα ακούσετε να αναλύουν οι σύντροφοι παρακάτω είναι αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης. Αυτή η συζήτηση χωρεί διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές θέσεις, όμως η γενική γραμμή και οι γενικοί στόχοι και η απόφαση να δώσουμε αυτό το πράγμα από κοινού είναι σημαντικό. Δεν κρύβουμε τις διαφορές μας ούτε θέλουμε να πούμε «ξέρετε αυτό είναι εδώ καταλήξαμε και δεν υπάρχει τίποτα άλλο».

Η συγγραφη ενος προγράμματος της Αριστερας

1. Εισαγωγή
2. Κυπριακό
3. Οικονομία
4. Για μια κοινωνία ισότητας
5. Εργασιακά
6. Παιδεία-Εκπαίδευση
7. Υγεία
8. Μετανάστευση και Ασύλο
9. Περιβάλλον
10. Δημόσια διοίκηση
11. Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Αριστερά



Τί περιέχει το πρόγραμμα; Έχει έντεκα βασικά κεφάλαια/θέματα. Το Κυπριακό έχει σαν βασική τοποθέτηση την κοινή δουλειά της Κυπριακής Αριστεράς, Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής. Η Οικονομία έχει σαν βάση το τί μπορεί η Αριστερά να πολεμήσει και να διεκδικήσει, σαν σύνολο και τα άλλα όλα είναι συγκεκριμενοποίηση στους διάφορους τομείς αυτής όλης της προσέγγισης τη οποία έχουμε.

Η προσέγγιση μας, αν το βάλουμε σε μια σύντομη τοποθέτηση, είναι να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε όλα τα δικαιώματα που κερδίσαμε την προηγούμενη περίοδο και είναι υπό απειλή, να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία με κάθε τρόπο. Η δική μας απόψη είναι ότι μόνο μέσα από μια Σοσιαλιστική πορεία θα γίνει αυτό το πράγμα, όμως αν θέλαμε να το κάνουμε από μόνοι μας δεν νομίζω να πηγαίναμε πολύ παρακάτω. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι υπάρχει, μέχρι τις προεδρικές εκλογές το αντικείμενο αυτής της πορείας και πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα που να ενώνει την Αριστερά, και όχι να την διχάσει σε πεντακόσια κομμάτια.

Αυτό το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι είναι ικανοποιητικό για μας, δεδομένου ότι θα υιοθετηθεί και θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για να πάει παρακάτω.

Πρέπει να πούμε ότι δεν πιστεύουμε ότι η Κύπρος από μόνη της έχει πολύ μέλλον, είναι μαζί με την Ευρωπαϊκή Αριστερά που πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε την μάχη, πρόκειται για μια παγκόσμια προσπάθεια, μόνο εκεί μπορούμε να έχουμε ελπίδες ότι θα υπάρξει κάτι καλύτερο.

Ουκρανία

- Η εισβολή στην Ουκρανία
- Ανακοινώσεις της ΑΠ
- Ιμπεριαλιστική Ρωσία
- Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
- Απειλή ή ευκαιρία για την Κύπρο;
- Οι πόλεμοι που έρχονται
- Συμπερίληψη στο Πρόγραμμα



Όταν αρχίσαμε αυτό το πρόγραμμα η Ουκρανία δεν υπήρχε σαν θέμα και είχαμε ουσιαστικά προχωρήσει πάρα πολύ όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις αναλύσεις μας το περασμένο Νοέμβρη-Δεκέμβρη λέγαμε ότι η παγκόσμια κατάσταση οδηγεί σε πολέμους, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα έχουμε αυτού του είδους το πόλεμο τόσο σύντομα.

Η εισβολή στην Ουκρανία αποκαλύπτει διάφορα πράγματα. Υπάρχουν ανακοινώσεις της Αριστερής Πτέρυγας από την πρώτη στιγμή και υπάρχει καταδίκη αυτής της εισβολής χωρίς καμία αναστολή. Βλέπουμε εδώ ότι η Ρωσία δρα σαν μια ιμπεριαλιστική χώρα, αντίπαλος της δεν είναι μόνο η Ουκρανία αλλά είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οι ΗΠΑ από την άλλη βρίσκουν αυτή την ευκαιρία της Ουκρανίας να επαναθεβαιώσουν την ηγεμονία τους στο Δυτικό κόσμο, να δυναμώσουν το ΝΑΤΟ και να προσπαθήσουν να εξουδετερώσουν την απειλή που βλέπουν από τη Ρωσία.

Υπάρχει μια συζήτηση σήμερα, αν ο πόλεμος στη Ουκρανία αποτελεί ευκαιρία για την Κύπρο. Ακούμε ξανά την ιστορία για τον East Med, ότι οι υδρογονάνθρακες και το ΝΑΤΟ είναι εκείνα που θα λύσουν το Κυπριακό. Βλέπουμε μια προσπάθεια να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στις τρομακτικές απειλές που έρχονται από ένα τέτοιο πόλεμο και από παρόμοιους πολέμους που αναπόφευκτα θα έχουμε στο μέλλον. Προσπαθούν οι διάφοροι να αρπάξουν την ευκαιρία και να προωθήσουν πολιτικές οι οποίες είναι κατά τη δική μας άποψη προβληματικές.

Αποφασίστηκε προς το τέλος η συμπερίληψη στο πρόγραμμα της Ουκρανίας, φαίνεται λίγο ασύνδετη με το υπόλοιπο πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε έξω γιατί είναι ένα κομβικό γεγονός στη πορεία της ανθρωπότητας κατά την δική μας εκτίμηση.